

Program for Indvielsen af Nationalpark Skjoldungernes Land

Lørdag 21. marts kl. 11.00 til kl. 15.00
Ledreborg, Ledreborg Allé 2D, 4320 Lejre

Velkommen til indvielse af Nationalpark Skjoldungernes Land

Et stort lokalt forarbejde ligger til grund for, at miljøminister Kirsten Brosbøl nu kan oprette Nationalpark Skjoldungernes Land. Indvielsen fejres i dag i den store slotslade med masser af aktiviteter for børn og voksne.

Kl. 11:00-11:30 Ankomst og begyndende aktiviteter

Kl. 11:30-12:00 Officiel del i Slotsladen

- Velkomst v/John Munro
- Fællessang "Åbent Landskab" (se bagsiden)
- Tale v/ Miljøminister Kirsten Brosbøl
- Tale v/ Friluftsrådets formand Lars Mortensen
- Tale v/ Lejres borgmester Mette Touborg
- Tale v/ Formanden for nationalparken Lars Vedsmand
- Afsløring af nationalparkens logo v/HKH Kronprins Frederik

Kl. 12:00-15:00 Smagsprøver og aktiviteter

Både ude og inde kan du få smagsprøver på lokalt producerede kulinariske specialiteter ved de opstillede boder. I slotsladen kan du møde mange af de aktører, som fremover vil være med til at tegne den nye nationalpark.

Vikingskibet "Skjoldungen" er fragtet til Ledreborg, og på de mange stande kan du høre mere om de gode historier fra alle nationalparkens hjørner. For børn er der ponyridning og aktiviteter udenfor hos naturvejlederen. Slotsparken kan opleves på egen hånd eller på en guidet tur.

Stande: Nationalparkprojektet, Vikingskibsmuseet, Sagnlandet Lejre, Roskilde Museum, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Selsø Slot, Visit Lejre, Roskilde og Frederikssund samt Galleri HeNoChBa.

Aktiviteter: Boserupgård Naturcenter, Ledreborg, Ponyridning med Mikkelsens Hestevogne, Hegnholt Høns, Sagnlandet Lejre, Vikingskibsmuseet, Roskilde Museum.

Smagsprøver: Restaurant Herthadalen, Mannerup Møllegård, Herslev Bryghus, Sankt Hans Have, Hansens Is, Hesselbjerggård, Sagnlandet Lejre, Hegnholt Hønseri.

ÅBENT LANDSKAB

Ulf Lundell / Jan Toftlund

Jeg kan bedst med åbne vidder
nær ved fjorden vil jeg bo
Et par måneder om året
for at sjælen kan få ro.
Jeg er skabt til åbent landskab
hvor vindene får fart
Hvor lærken hænger himmelhøjt
og synger smukt og klart.
Dér brænder jeg min brændevin
og sanker selv min krydderurt.
Og drikker det med velbehag
til sild og hjemmebag.
Jeg er skabt til åbne vidder.
Nær ved fjorden vil jeg bo.

Jeg kan bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl.
Hvis du kommer fuld af stridslyst
Så ser jeg helst din hæl.
Jeg er skabt til skumringstimer
og aftenbrisens sus.
Med hanegal på afstand
med langt til næste hus.
Men trods alt ikke længre end
at det kan ske engang,
at jeg sidder under stjernerne
og hører fest og sang.
Jeg kan bedst med fred og frihed
for både krop og sjæl.

Lad mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.
Og lytte til konkylier
med havets sange i.
Med det klare og det enkle
er jeg på sikker grund.
Når et ja er ja, og nej er nej
og tvivlen holder mund.
Så lægger jeg en krans af løv
et sted hvor runestene står
som vidner om en tanke, der
har holdt i tusind år.
Lad mig høre bølgen bruse
og mågens morgenskrig.

Jeg kan bedst med åbne vidder.
Nær ved fjorden vil jeg bo.